

### ***Hej alla vänner till baren på Hosanna***

Det var tidigt på morgonen, jag hade lovat att köra min hustru till en väninna som har en avokadofarm ett par mil bort. Efter ett par kilometer känner jag något konstigt i min vänstra sko. Strumpan har väl korvat sig, tänkte jag. Men efter ytterligare någon kilometer rörde strumpan sig. Oj då! Det är någon som lever där. Spindel? Nej inte stor nog. Orm? Nej, för stor. Det måste antingen vara en ödla eller en groda. Jag säger till hustrun att jag måste stanna för att tömma min sko för att jag kör nog omkring med en ödla eller groda. "Absolut inte" säger hon, "Vi är sena och förstår du inte att du måste tömma skorna när dom står utomhus så får du skylla dig själv" OK jag kör vidare, men med största försiktighet när jag trycker ner kopplingen. Det rör sig lite otrevligt i skon, och jag vill ju inte ha ett liv på mitt samvete.

När vi slutligen kommer fram tar jag av skon, och vips så hoppar det ut en groda med de imponerande måtten av ca 5 cm. Två mil bort och helt utan sin familj och vänner släpper jag ut den. Grodor kan bli väldigt platta om det behövs.

Vad har detta med barnen på Hosanna att göra? Inget alls. Jag ville bara beskriva det hårda livet i Afrika. Som ytterligare bekräftelse kan jag nämna att dagen efter bryter jag ett revben när jag kommer i slagsmål med en Dyker. (en bock ungefär så stor som ett rådjur)

Men nu måste jag ta mig samman och göra vad jag förväntas göra - ge en "update" på projekten.

### Freedom Day

Den 27 april firar man The Freedom Day. Man firar att den 27 april 1994 hölls de första fria demokratiska valen i Sydafrika där alla, oberoende av ras, hade rätten att rösta.

När pengar finns blir det fest på Hosanna. I år fanns det pengar och barnen bjöds in. Det var inte bara våra egna barn utan även några andra barn

## Hosanna Community Projects

med svåra hemförhållanden från grundskolan, Tfolinhlanhla. Inte lätt att uttala, men det betyder översatt till Svenska, *att få lycka*.

7 kilo kyckling, 2 stora paket med soppen, en säck potatis och majsmjöl kokades i stora grytor under öppen eld. Allt gick åt.

Det blev lekar; ägg på sked tävling, hoppa säck tävling och frågesport.

Men bäst av allt var nog hoppborgen som hade hyrts in dagen till ära.

Inga eller nästan inga hade fått uppleva något så fantastiskt som en hoppborg förut och det var värt pengarna att få se barnens lycka med en sådan fantastisk lyx – en påtaglig kontrast till livet hemma, där det är brist på allt.



På söndagen därpå bjöds områdets fattiga Gogos in till kyrkans aktiviteter. De lockas med mat och matas med information om HIV, TBC, näringslära mm.

Gogos är ett namn på mor och farmödrar - kvinnor med stor påverkan på familjerna och barnens uppväxt

### Besökare från Sverige

Under april månad hade vi besökare från Sverige vilka hade varit här förut och är väl kända bland personal och barn. Det var medlemmar i Lions och Rotary som inte bara öppnade sina hjärtan utan även som privatpersoner än engång sina plånböcker.



Besökarna bjöds på fin underhållning av barnen. Det var sång, dans och teater på lånad scen i Kyrkan. Mycket väl inövat och mycket väl presenterat.

## Hosanna Community Projects



Inträdesbiljetter såldes. Från intäkterna och från besökarnas donationer kunde vi några dagar senare köpa in och dela ut ett paket med 5 par underkläder, tandborstar, tandkräm och en handduk till vart och ett av barnen.



### Nytt kontor

Kontorsfaciliteterna är minst sagt undermåliga. Ca 25 m<sup>2</sup> skall räcka till mycket. Åtta personer har under lång tid fått dela på tre kontorsplatser i mycket små och primitiva lokaler. Dessa 25 m<sup>2</sup> rymmer också ett rum för konsultationer med HIV/AIDS smittade, TBC smittade, mm.



## *Hosanna Community Projects*

Donerade pengar har främst gått till behövande familjer och till barnen – vi själva har naturligtvis blivit nedprioriterade.



*Befintligt kontor, mysigt men trångt*



*Rum för konsultationer*



Men nu har Hosanna kyrkan iordningställt ett litet utrymme i vilket Gail och Joseph och de andra som jobbar i barnprojektet kan sköta sina administrativa sysslor. Om ett par veckor kommer vi att få pengar till en dator, ett skrivbord och ett par förvaringsskåp.

Här ser vi Gail (projektkoordinatör) och Joseph (volontär från Amerika) i det nya rummet. Till sommaren hoppas Gail att vi skall få en fläkt i taket. Det kan bli ganska hett i ett sk kontorsrum med plåttak när det är över tretti grader varmt ute.

Kyrkan, som tillhandahåller lokaler till projekten är dessutom i full fart med att ordna ytterligare en lokal för barnen att äta och vistas i. Mer om det senare.

Hälsningar

*Jörgen Runesson*

hosannafund@gmail.com