

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Julfest

Den 4 december hade vi julfest för barnen. Festen ägde rum i kyrkan som dagen till ära var smyckad i den svenska flaggans färger. Hundra barn och ett par hundra kyrkobesökare kom. Gospel sånger med spontan afrikansk dans, barnens uppträde, diverse tal, julklappar och naturligtvis mat gjorde dagen till en glädjens dag. Julfesten har varit en tradition under flera år.



Först var det tveksamt om vi skulle kunna genomföra den såsom vi brukar. Vi skrev mail till de som skulle kunna tänkas stötta årets fest. Responsen blev mist sagt blek och i vi såg framför oss tusenlapparna flyga iväg från våra egna plånböcker. Vi hade nämligen tänkt att inte använda pengar från driftsbudgeten som inte hade så mycket utrymme. Men man får inte var blyg när man skall hjälpa de mest utsatta barnen, så vi skickade ett e-mail till vår amerikanska sponsor som har förbundit sig att betalar för byggnader och annan infrastruktur - och det blev napp. På några timmar kom det 15 000 rand in på kontot (ca 15 000 Kr i köpkraft). Tillräckligt för att kunna köpa 100 paket med nyttosaker till ungarna. Det blev en påse till vardera barnet med framförallt hygienartiklar som tex tandborste, tandkräm och tvål men också kex och lite godis. Vi hade också fått små leksaker från en givare med gott hjärta som vi kunde toppa upp påsen med. De mest utsatta 15 barnen fick dessutom en spann med olja, juice och livsmedel så att de skulle kunna klara julen.

Det började med en vanlig gudstjänst med gospel och allt som hör en afrikansk frikyrka till. Sedan kommer barnen upp på scenen och sjunger för oss. En äldre flicka håller ett tal och tack till alla de som hjälpt barnen till ett bättre liv under året.



Mama Sipiwe håller också ett tal, som alltid spontant och med spirituell glädje. Hon tackar Mr Nn som driver en farm för att han nästan regelbundet levererar mat. Hon tackar Mama Nn för att hon även i år skänkt 20 skoluniformer till de barn som är allra värst utsatta. Och hon tackar alla i Sverige som hittills under året skickat in 150 000 rand för att täcka upp driftkostnader samt amerikanarna som skänkt lika mycket för att bygga upp husen för det nya centret.

Efter högtidligheterna blir det mat till barn och alla kyrkobesökare. Den lagas som oftast i stora grytor under öppen eld bakom huset. Barnens mat serveras också utomhus. Det är 38 grader varmt så ingen behöver frysa. Några barn hjälps åt att servera medan andra ställer sig i kön.



Sen kan vi lugnt njuta av maten som består av ris, majsgröt och kyckling



En gång för många år sedan när jag var ny här tyckte jag att vi skulle introducera kniv och gaffel. Inge ville protestera men jag förstod att mitt förslag verkade lite lustigt. På något sätt försvann alla besticken elegant. Man sa att de blivit stulna.

Nu äter även jag med fingrarna om det behövs



Efter maten är det dags för att dela ut julklapparna. Det blir inga snygga paket men varje barn får en påse med sitt eget namn på. Till höger ser vi Delsie när hon ropar upp ett namn. Bakom henne övervakar Sipiwe.



Nu är det dags för gruppfoto. Nästan alla barn sluter villigt upp för ett foto. Några är blyga och en pojk orkade inte gå ut. Han har nyligen blivit diagnostiserad för HIV och var väldigt trött. Nu har han påbörjat medicinering så hans immunförsvarsvärde kommer succesivt att gå upp. Han kommer att klara sig tack vare att vi upptäckte det i tid.



Halleluja Jorgen, säger Sipiwe, we did it, give me big five och så slår hon upp sin handflata mot min. Hon är lycklig att vi trots allt kunde ge barnen en julfest även i år.

Mihandzu Guest House

Sipiwe och Solly Solomons har etablerat ett Guest House för att skapa jobb, generera överskott till OVC projektet och naturligtvis ge sig själva en inkomst så att de kan jobba som volontärer i projektet.

Ja, det är en ständig kamp att få ihop pengar och annat till verksamheten. Vi skriver massvis med ansökningar och naturligtvis får vi in en del pengar, men långt ifrån så att det räcker – konkurrensen är stenhård.

För att råda bot på problemet har nu Solly och Sipiwe öppnat ett guest house som förhoppningsvis skall kunna generera ett överskott tillräckligt stort så att Sipiwe skall kunna ha råd att jobba som volontär samt ge månatliga donationer till barnprogrammet.

Solly som är en pastor med skit under naglarna älskar att bygga hus. Han har gått kurs för byggmästare. Han har med hjälp av sina jobbbara bl.a. byggt kyrkan, det angränsande datacentret för fattiga i Shabalala, och han har byggt eller renoverat alla byggnader vi har.

Han har nu också byggt om familjens bostadshus och byggt ett tiotal stugor för uthyrning. Totalt 17 rum och stugor. Det har tagit gott och väl ett par år eftersom han inte är i position att ta några lån.

Sipiwe som är en entreprenör ut i fingerspetsarna har fått stöd från en fond som hjälper entreprenörer igång.



Mihandzu kommer från Songa (ett av de elva officiella språken i Sydafrika). Tyvärr, jag har glömt vad det betyder på svenska.

Nu är dom igång och det går bra. Till att börja med har Sipiwe förbundit sig att varje månad donera 80 kg majsmjöl till OVC projektet och barnstugan. Majsmjöl är stapelföda i Afrika precis som ris är stapelföda i Asien. Det blandas upp med vatten och kokas till en tjock gröt som är ganska nyttig, väl späckad med kolhydrater. Precis som ris lämpar den sig att ätas med händerna.

OVC – Orphans and Vulnerable Children



Girls are the future.

Uppklädd och fin för julfesten. Denna flicka, som kommer från mycket svåra hemförhållande, hade inte haft någon framtid om inte Hosanna Community Projects hade funnits

Hälsningar

Jörgen Runesson

LC Råå

Ni som vill fortsätta att stödja gå in på Projekt och bidragskatalogen avseende Lionsklubbarnas egna projekt. Där står det:

Lions Club Råå Hosanna Community Projects.

Föräldralösa och AIDS- drabbade barn i Sydafrika Lions bidrar så att 90 fattiga barn i åldern 6-14 år inte behöver lägga sig hungriga på kvällen. Att HIV smittade barn får diagnos och medicin. Att barn som mist sina föräldrar i AIDS får social utveckling och vuxna förebilder. Att fattiga barn i decimerade familjer mot alla odds får en möjlighet i livet och en tro på framtiden. Barnen kommer till Hosanna Centret varje eftermiddag. Deras liv är kantat av fattigdom och föräldrar som lever med HIV/AIDS eller TBC. Många är föräldralösa på grund av AIDS-epidemin. De tas då om hand av äldre syskon eller andra fattiga anhöriga vilka ofta också är drabbade av HIV/AIDS och arbetslöshet. Många bär på traumatiska upplevelser i form av våldtäkt, vuxna i omgivningen med alkoholproblem, aga, brist på mat, kläder, mm. När barnen kommer på eftermiddagen får de först en enkel måltid. Därefter ges social utveckling och annan utvecklande sysselsättning. Det kan vara musik, sport, datautbildning, läxhjälp eller bokläsning –Life Skill Program. När pengar finns ordnas också särskilda program för barnens vårdnadshavare och släktingar. De får information i näringslära och hur man undviker eller lever med HIV och TBC Lions Club Råå har ett volontärpar på plats en stor del av året. Klubbens kontaktperson: Jörgen Runesson, jorgen.runesson@telia.com Hemsida: www.hosannahazview.com

Bankgiro till LC Råå: 350-8843. Märk bidraget: HOSANNA