

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Får jag presentera en av våra hjältar;
David Mxolisi Nyalonga.



Mxolisi (fast jag kallar honom för David) har jobbat fyra och ett halvt år i OVC projektet. Han är 35 år, gick ut gymnasiet 2003 som han sen kompletterat med mindre kurser i ungdomsutveckling. Han har certifikat i Christian theology och kan därför bära titeln Pastor. Som pastor i Hosanna kyrkan deltar han främst i morgonmöte på olika företag. Går upp kl 5 på morgonen, åker ut till företag och bondgårdar tillsammans med någon kollega och håller morgonböner med anställda innan dagens jobb börjar – mycket vanligt i det ganska religiösa Sydafrika. Det skulle nog behövas mer än så för att få förbättringar i Sydafrika där korruptionen är skyhögt och där det sker 45 mord varje dag.

Mxolis huvuduppgift är dock arbetet i OVC projektet på Hosanna Community Projects. Ett jobb som visserligen inte ger någon vettig ersättning men passar honom som väldigt bra. Han har en hand med barn som är få förunnat. När han lågmäld och lugn talar till dem sitter de tysta och stilla som ljus. Ungarna som ofta inte har någon manlig förebild i hemmet ser upp till honom och får ett mått av trygghet i sina liv.

Av praktiska skäl så har han också blivit nattvakt på centret. Vi har inte råd att engagera något övervakningsföretag och spotlights med sensorer skrämmer inte bort inkräktarna. Mxolisi bodde i generationsboende med föräldrar och släktingar ca 2 mil från centret. Det var opraktiskt men framför allt hade han inte råd att betala för transport varje dag. Den utmärkta lösningen blev att han får bo på centret och disponerar där ett rum bakom kontoret. Hur han gör när det kommer tjuvar? Ja, jag vet inte. Hoppas bara han inte går ut för det skulle vara livsfarligt.



Nu när centret tillfälligt är stängt pga Corona deltar han i matinköp och matutdelning till barnen och deras familjer.



Det är vinter nu

Förflytta dig till Shabalala, det är morgon och kl är 6, temperaturen är plus 8 grader ute och inne. Det är fortfarande kolsvart ute och du skall gå till skolan. Du vaknar upp på en madrass på betonggolvet i ett hus byggt av betonghålsten med plåttak och enkelfönster som inte ens alltid har glas. Du har inte så mycket kläder men kan kanske ta en filt över axlarna som du fått från Hosanna. Frukosten bestående av majsgröt lagar familjen på en öppen eld eller i bästa fall med paraffin.

I huset har ni elektricitet men den räcker bara till några lampor, ett kylskåp och en gammal tjockTV. Det är ett system där man betalar strömmen i förskott (prepaid) och köpta kilowatt precis som era pengar räcker inte hela månaden ut.

Utedasset ligger i bästa fall bakom huset. Vatten (kallt naturligtvis) kan du få från en spann som tidigare varit en målarburk. Men har du tur kan du kanske gå till en vattenkran bara 100 meter bort. Men från den kommer det vatten bara ett par gånger per vecka. Mörkt ute och väldigt kallt men du kan tvätta av dig lite och borsta dina tänder innan du måste rusa iväg till skolbussen.



Ungefär kl 11 har temperaturen ökat och solen skiner från en klarblå himmel och du kan nu under några timmar tina upp din frusna kropp innan kylan åter kommer krypande.

Amazing Gardens

Ja, det är namnet på ett nytt projekt. Dagcentret är Corona-stängt och matutdelningen har kommit in i ett rutinskede. Det har därför blivit tid att fokusera lite mer på en av pelarna i Hosanna projektet. Nämligen:

To give strengths to our beneficiaries so they can fend for them self.



Fyra killar som har börjat i högstadiet och inte längre kan komma till dagcentret får under Mama Sipiwe och ovan nämnda Pastor Mxolisi lära sig trädgårdsskötsel och polrengöring. Meningen är att de skall kunna tjäna lite pengar på helger och skollov och så småningom utvecklas till entreprenörer och klara sig själv

Här är pionjärerna, deras namn är:
Welcome Adonsi, Steve Madalane,
Irvin Madalane och Henry Madalane



Killarna har fått träna vid Datacentret, i Sipiwes nyöppnade guest house Mihandzu och på OVC centret. Men redan nu har man fått två riktiga kunder som betalar. Målet är att fler flickor och pojkar skall kunna gå in i

projektet. Konkurrensen på marknaden är dock stor. Det finns många arbetslösa som går runt och frågar efter enkla jobb



Mandela Day

När jag skriver detta nyhetsbrev är det den 18:e juli. Denna dag är det The Mandela Day som firas till åminnelse av Madiba som var det namn han föddes till. Jag avslutar men en bild och ett citat av denna starke man.



I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear (Nelson Mandela)

Hälsningar

Jörgen Runesson

LC Råå

OVC – Orphans and Vulnerable Children



Kan också vara glada