

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Under samma himmel och på samma jord

I slutet av januari drog cyklonen Eloise in från Indiska oceanen. Som vanligt drabbades Moçambique värst med stor förödelse och många döda. Ett dygn senare kom den något försvagad till "vår" provins, Mpumalanga i Sydafrika. När det blåser 40 meter per sekund och vattnet vräker ner med över 100mm på ett par timmar så inser nog alla att det inte är lätt att bo i de enkla hus med plåttak som man har i bla Shabalala. TV och tidningar i Sydafrika hade naturligtvis stor täckning. Men vi har inte hört så mycket om detta i Sverige. Hade det varit en cyklon i USA så hade nog TV nyheterna varit fulla av information och vi hade tyckt synd av de som drabbats.

Shabalala som ligger på en stark sluttning fick se sina redan dåliga vägar spolade ner och nästan försvinna. Här nedan ser vi den väg vi kör när vi skall till Hosanna centret. När vägen är bra så tar det mig nästan 10 minuter att köra den 1,5 km långa sträckan från huvudvägen. Nu har jag fått höra att den inte är farbar överhuvudtaget.



Husen på Hosanna centret blev ganska förstörda. Vattenfyllda golv och genomsura väggar.



I centralorten, Hazyview, ca 8 Km från Shabalala ligger den mycket fina golfbanan Sabie River Sun. Där kom det naturligtvis lika mycket regn. Här ser vi fairwayen vid tionde hålet – synd om golfspelarna



En vecka senare ser vi bilderna från vägarna i Shabalala och från golfbanan i Hazyview. Golfspelarna är ute igen och tar sig säkert sen en öl eller två efter golfundan.



Men vägen i Shabalala ser fortfarande likadan ut och kommer att se ut så tills regnsäsongen är över. Det anses inte vara lönt att använda skrala resurser medan regnen ännu kan pågå med stark styrka. Delsie Hlatswayo, vår projektledare som själv bor i Shabalala, säger i telefon att vägarna nog kommer att plogas efter regnsäsongen senare i mars. Under tiden fyller folk i hålen med stenar så gott det går så att skolbussarna kan komma fram. Så här är det varje år men ingen verkar klaga – det finns värre saker.

Skolan startar och centret är åter i full swing efter sommarlovet

Nytt skolår började i mitten av februari. Under skollovet var centret delvis stängt – även personalen behövde semester. De barn som ville fick förstås komma för att äta, men det pågick inga andra aktiviteter. Det ordnades dock en dag med kläddutdelning. Någon hade sytt enkla klänningar till flickorna och några andra hade fått tag på skor som delades ut.



Vi har svårt att ekonomiskt ersätta de som hjälper till på centret. Om någon skulle få ett riktigt jobb så måste man ta det i stället för att leva på den tusenlapp som Hosanna kan betala.

Personalomsättningen blir därför ganska stor. Ruth, en nygammal volontär som var mycket populär bland barnen har till allas glädje kommit tillbaka och lagar nu på nytt maten.



Så nu är det som vanligt igen fast med Corona uppmärksamhet. Åttio barn är registrerade, Ca sjuttio kom varje dag den första veckan.



Hälsningar

Jörgen Runesson

Tidigare nyhetsbrev kan läsas på

<https://www.lionsraa.se/hosanna.html>

