

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Vi har lämnat 2023 bakom oss. Här kommer några sammanfattande punkter från året.

Mat

Ca 22 000 måltider serverades. Det är kanske inte så mycket, men om vi beaktar att en enda måltid kan vara avgörande för ett barn just den dagen så kommer siffrorna i ett annat ljus. Det var mat till 80 barn som annars inte skulle få den näring som behövs.



Hazyview Digital Learning Center



Varje barn fick en gång i veckan komma till Hazyview Digital Learning Center (HDLC). Där får man spela marimba, lära sig dator, bygga med lego, förbättra sin läsförmåga eller komplettera sina kunskaper i engelska och matematik. Detta är viktigt eftersom barnens hemmiljö inte stöder deras utveckling. Många har inte ens ström så att de kan göra läxan när det blivit mörkt. Hosanna Community Project är delägare i HDLC som huvudsakligen ger datorutbildning och utbildning i att starta eget för skolor och invånare i Shabalala och angränsande byar.

En grupp av ca 10 barn per dag får åka minibuss till centret. HDLC står för transporten.

Lärorik utflykt för framtiden



En gång under året, så ock 2023, får all barn möjligheten att komma till Kruger National Park som gränsar till Shabalala. Jag har varit med några gånger. Dagen innan slaktar och styckar vi en gris. Tar med köttet i en sopsäck och grillar under lärorika övningar om natur och hållbarhet. Kruger National park är lika stor som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans. Det är navet för turistnäringen och som tillsammans med omgivande verksamheter ger jobb och liv till många människor.



Julfest

Den traditionella julfesten hölls i början av december. I år fanns inte möjlighet att köpa julklappar eftersom det varit ont om personal. Men det bjöds naturligtvis på både mat och godsaker. Barnens vårdnadshavare var inbjudna och barnen bjöd på underhållning i form av dans och sång. Trumma var som vanligt en uppochned vänd spann. Några barn höll tal, Bla tackades Lions och Rotary i Sverige speciellt - det ingår i utbildningen att tala inför andra.



Gogos är av tradition alltid inbjudna. Gogos är äldre kvinnor oftast änkor som har en stor roll att sprida traditionell kultur och afrikanska värderingar. Gogos fick en säck majs mjöl med sig hem



Kristna värderingar

De som inte åker till HDLC samlas under mangoträdet. Där har man samtal i mindre grupper. Det kan handla om etik, hygien, mobbning mm. Det är ofta på en religiös plattform. Bibelkunskap är av stor vikt i Sydafrika.



För de äldre barnen har man under året startat speciella samtalsgrupper. Flickorna för sig och pojkarna för sig diskuterar saker som har med det kommande vuxenlivet att göra. En fråga som har betonats är det stora problemet med tonårsmödrar. Allt för många flickor i dessa fattiga områden blir med barn under tidiga tonår och kan därmed inte fullfölja sin skolutbildning.

Är inte detta en sak för skolan? Jo, det behandlas i skolan. Men effekten blir begränsad när en ensam lärare står framför 50 elever som helst vill gå ut på rast. Det blir dessutom ganska verkningslöst om inte hemmet kan ta vid. Och våra barn har inte den faciliteten hemma. Då får Hosanna träda in.

Hembesök

Ca ett hundratal hembesök har gjorts under året. Syftet är att hålla en dialog med barnens vårdnadshavare som ibland kan vara en ensamstående mor utan arbete eller släktingar som har blivit fosterföräldrar. Hemförhållande varierar. En del tar stor del i barnens väl och ve trots starkt begränsade resurser. De flesta har dock varken de materiella resurserna eller mental kapacitet att ge barnen den plattform de behöver och förtjänar. Det är främst den senare gruppen som behöver besök.

På bilden till vänster sitter Mama Numsa beredd att skriva ner sina observationer. Mama Numsa har under ca 15 år jobbat på Hosanna som volontär med viss liten ekonomisk ersättning. Hon har ägnat den mesta tiden inom området palliativ vård. Hon känner alla barns vårdnadshavare.



Ovanstående var en rapport från förra året . Men det har också hänt något nytt i år värt att rapportera.

Samverkan med Seed of Hope

Seed of hope ar en hjälporganisation som huvudsakligen fokuserar på ungdomar som behöver kunskap och motivation att leva ett lagligt och hälsosamt liv. En hjälp som många yngre behöver i kåkstäder och byar där fattigdom är utbredd.

Seed of Hope har fått pengar till ett projekt i Shabalala under parollen **Shabalala a Safe Place**. Organisationen får låna lokaler i OVC projektet.



Vissa kvällar och på lördagen bedrivs utbildning som skall stärka ungdomarnas kunskaper och moral. På bilden ser vi en kurs i medborgarnas rätt i samhället och hur man kan rapportera oegentligheter.

På eftermiddagarna ges liknande för de äldre barnen i vårt OVC projekt

Hälsningar

Jörgen Runesson

Läs tidigare nyhetsbrev

<https://www.lionsraa.se>

under fliken **Vi har hjälpt**