

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

När jag börjar skriva detta nyhetsbrev har jag just kommit hem från Sydafrika och besöket på bla Hosanna. Jag har fortfarande kvar känslan i kropp och själ efter barn som sjunger för mig. Och jag har kvar djupt i mitt minne all tacksamhet som visats för att vi i Lions och andra svenskar ger barnen och deras familjer ett liv. Jag har också kvar doften och smaken efter majsgröt som ser ut som stelnat tapetklister men smakar något bättre. Det är den mat som barnen får varje dag, först i skolan sen på Hosanna, alla dagar år ut och år in. I färskt minne har jag också vägen de två sista kilometrarna upp till Hosanna. Efter alla år är den lika dålig och lika oframkomlig om man inte har en stark bil med hög frigång samt en ägare som är beredd att offra underredet på sin bil.

Men låt mig ta det bit för bit

Ledningsmöte OVC

Första dagen hade vi ett ledningsmöte. Det är inte så ofta numera som vi alla kan delta fysiskt i ett ledningsmöte. De vanliga frågorna presenteras och diskuteras.

- Ekonomi, som vanligt dålig
- Personal, som vanligt för få
- Barngruppen. Framgångshistorier, problem och förbättringar
- Hemsidan.
- **Fundraising**

Vi ligger illa till och ligger inte ens i närheten av att kunna ge den hjälp som behövs.

Huvuddelen av mötet ägnade vi därför åt

Fundraising. Dvs att få in mer pengar och gåvor så att vi kan ge barnen och deras familjer ett

liv. Huvuddelen av våra pengar kommer från USA och Sverige. Gåvor samt lite pengar kommer lokalt. Huvuddelen av lokal fundraising sköts av Mama Sipiwe, men hon har för mycket att göra med andra projekt. Men vi kan inte bara förvänta oss stöd från ett litet antal internationella givare. Vi vill öka andelen lokala bidrag och beslutade att försöka få styrelsemedlemmar i Hosanna gruppen att bli mer aktiva. Vi beslutade att knyta till oss ett antal volotärsambassadörer med kontakter i affärslivet. Och vi beslutade att ta ett nytt tag med nyhetsbrevet som stannade av när Olivia fick ett nytt permanent jobb. Nompendolo som är utbildad i marknadsföring och digital kommunikation var villig att ta ett nytt tag samt att nå en bredare läsekrets med målet att nyhetsbrevet skall nå minst 100 mottagare.



Vi beslutade också att göra ett nytt försök med en organisation i Australien som tidigare stöttat Hosanna kyrkan. Jag lovade att hålla kontakten med våra vänner "down under". Och vi beslutade att ansöka om matstöd från Food Forward SA som ger stöd till fattiga områden i Sydafrika. När vi ansökte förra gången var maten redan slut. Men nu är fönstret öppet igen för nya ansökningar. Brendan O Mahoney som sitter till vänster på bilden ovan har kontakt hemma i England med ett företag som gett mindre sporadiskt ekonomiskt stöd. Vi presenterade vår prekära situation och fick på stående fot löfte om pengar till 80 kg majsmjöl varje månad.

Möte med Delsie om ekonomin

Delsie sköter administration och ekonomi på deltid. Hon har många järn i elden. Hon pluggar till lärare, är projektledare för job creation projektet och deltar i Home Base Care projektet (hemvårdare). Därför har det fallit på min lott att hantera ekonomin. Det är ganska enkelt. Vi äger ingenting, vi har ingen fakturering och vi har inga skulder för vi handlar bara när vi har pengar. Vi har bara kassaflöde att hantera. Årsbokslutet sköter en revisor som vi betalar surt för. Nu diskuterade Delsie och jag hur vi skall lägga upp budgeten för det nya året.



En eftermiddag med barnen

Detta var höjdpunkten. Det är viktigt att träffa alla inblandade och diskutera vad som kan göras samt att se hur våra pengar används. Barnen kommer in mellan kl ett och tre, blir registrerade och hjälper till med förberedelserna. Sen blir det mat och efter maten gav barnen oss ett en timmes program. Dom hade klätt sig i traditionella dräkter så mycket som deras resurser tillät samt sjöng, dansade och höll tacktal till Lions och andra svenska givare. Dom sjöng och dansade för oss som i mer än tio år gett dessa och andra barn ett liv som dom annars inte skulle haft. Att dom fått en plats att gå till där vuxna gett dom mat, kärlek, kunskap och självförtroende att möta ett liv utanför sjukdom och fattigdom. Jag säger inte mer utan låter bilderna tala sitt eget språk





Independent Development Trust (IDT)

Medan jag var kvar fick vi klart med ytterligare en säsong med ett Job Creation Project. Vi ger jobb till ett hundratal arbetslösa under nio månader. Lönen på ca 1500Kr per mån betalas av IDT. En handfull blir tilldelade uppgifter i barnprojektet, en stor grupp får jobba med hemhjälp och palliativ vård i hemmen. Några ger vi till skolorna och några till Hosanna kyrkan. Det är inte alla som är användbara men får ändå sysselsättning och arbetsträning. Till barnprojektet kan vi välja ut de mest lämpliga och vi får därför ett lyft där under några månader.

Hälsningar

Jörgen Runesson
LC Råå

Läs tidigare nyhetsbrev
<https://www.lionsraa.se/hosanna.html>

För er som vill ge ert stöd så är
bankgirot till LC Råå: 350-8843.
Märk bidraget: HOSANNA

*Mama Sipiwe grundare och eldsjäl
till Hosanna Community Projects var
naturligtvis med oss varje dag*

