

Hej alla vänner till barnen i Shabalala/Sydafrika

Vi jobbar inte bara med hungersnöd och hygien. Vi förbereder också barnen för ett bättre liv

Kruger National Park

Så nära men ändå så långt borta. Byn Shabalala där Hosanna verkar ligger granne med Kruger National Park. Världsberömd, stor som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans och därmed en av de största nationalparkerna i Afrika. Här finns The Big 5, hundratals av andra däggdjur, fyrahundra fågelarter och lika många trädsorter. Möjligheten att några av våra barn en dag kommer att jobba här är ganska stor. Men nu har barnen ingen möjlighet att komma dit på egen hand eftersom de inte har någon transport och inte kan betala avgiften. Därför har vi skrapat ihop pengar så att det räcker för transport till 38 lite äldre barn, fjäskat med ledningen för att komma in gratis och inte minst blivit omhändertagna av parkens personal.

Här i Sverige, tusen mil bort kunde jag följa äventyret via WhatsApp. Jag fick bilder, videos och kommentarer från en mobiltelefon fortlöpande under dagen. Här kommer en del:

Sommarlovet har just börjat så man kan samlas tidigt på morgonen. Två minibussar hämtar. Det är bara 10 km till närmaste ingång som heter Pabeni Gate. Sen är det en resa på nästan två timmar till Skukuza, som är den största och närmaste Campen i parken



Här ovan ser vi förväntansfulla barn samlas inför resan. Mama Numsa räknar in. Några få har varit i "Parken" förr i samband med en resa för ett par år sedan sponsrad av Rotary, Sverige.

Men för de allra flesta är det första gången att uppleva något världsberömt som man bara har hört talats om men som fågelvägen bara ligger ett stenkast bort.

På vägen till Skukuza rullar bilarna sakta för då är det safari. Delsie, vår administratör, här till höger, är reseledare och instruktör. Hon har på Hosannas bekostnad fått omfattande utbildning i natur och djurliv (conservation training) som tack för hennes osjälviska arbete med barnen och de sjuka i Shabalala. Hon hoppas på en framtid som guide i Kruger parken.





Det är inte så lätt att ta naturbilder med en telefon men jag fick ändå ca 50 bilder av dålig kvalitet. Det känns rätt att åtminstone visa för er de två bästa.

Safariresan var lyckad. Förutom elefanter och giraffer fick barnen se, och lära sig, en hel del om kudu, vildhundar, noshörningar, schimpanser, Impalor, mm



Dags för lunch

Väl framme i Skukuza kan barnen gå runt och diskutera vad man sett på resan medan personalen lagar mat. Här grillar Mxolisi och Dimisele kyckling medan Delsie lägger upp majsgröt och sås.



Maten ätes under vasstak utmed floden Sabie River



Inget av barnen hade någonsin sett en föreläsningssal men här blev man inbjuden till Kruger Parkens museum och konferensanläggning. Stoppade stolar, högtalare, projektor för bildvisning, vattenklosetter, inga trasiga fönster, inget tak som läcker, etc.



Ja, kontrasterna mellan eget hem och den egna skolan å ena sidan och detta moderna konferenscenter är så stor att det var svårt att ta in. Men när förväningen lagt sig ges det en, för barn, anpassad information om parkens natur och historia.

Att få uppleva saker som detta kan naturligtvis ge besvikelse för att livet är orättvist. Men det ger också en inblick hur livet kan bli och stimulans att klara skolan med bra betyg. Vi har många framgångshistorier från barn som brutit igenom glastaket och befriat sig från fattigdom och som äldre klarat högre utbildning och fått bra job. Detta tack vare Hosanna, skulle jag vilja påstå.

Att få uppleva saker som detta kan naturligtvis ge besvikelse för att livet är orättvist. Men det ger också en inblick hur livet kan bli och stimulans att klara skolan med bra betyg. Vi har många framgångshistorier från barn som brutit igenom glastaket och befriat sig från fattigdom och som äldre klarat högre utbildning och fått bra job. Detta tack vare Hosanna, skulle jag vilja påstå.

Från barn till vuxen i en patriarkal kultur

Sexualupplysning i skolorna på landsbygden är kort och mycket rudimentär. Kanske ungefär som den var i Sverige för 75 år sedan.

Fysisk våldtäkt är tyvärr mycket vanligt i den kultur som råder på landsbygden i område med låg utbildning. Ännu mer vanligt är det att män i form av auktoritet tvingar flickor och yngre kvinnor till sex. Det ses ofta som en rättighet att med hjälp av sin auktoritet ta vad man vill ha.

Tre personer i Hosanna gruppen (Delsie, Mama Numsa och Nompendulo) har av den amerikanska hjälporganisationen Peace Corp fått utbildning och utbildningsmateriel för att i samtalsgrupper förbereda de flickor och pojkar som snart skall lämna barndomen för vuxenlivet.



Det handlar om sexualkunskap. Och det handlar om att undvika graviditet, HIV och könssjukdomar. Men det ligger mycket focus i kulturella frågor där den sydafrikanska kulturen på landsbygden ännu har en lång väg att gå.

COVI-19

Ännu har inget av våra barn drabbats, ej heller personalen så vitt jag vet. Vaccination och testverksamhet fungerar tämligen bra. Hosanna personalen hjälper provinsens hälsomyndighet med vaccination i Shabalala och någon grannby.

Generellt för Sydafrika är situationen så som på många andra ställen. Man är på väg in i fjärde vågen nu med Omikron varianten. Antalet avlidna ligger nu i början av december på 80 000, vilket är i förhållande till folkmängden i nivå med de flesta länder i Europa.

Vaccinationerna går inte lysande, just nu 40% vuxna, men bättre än många andra afrikanska länder

Job Creation

Hosanna fick kontraktet med stiftelsen Independent Development Trust och har nu skapat sysselsättning för 100 arbetslösa. Se förra nyhetsbrevet. Några med lämplig bakgrund jobbar nu i vårt barnprojekt.

Hälsningar

Jörgen Runesson

LC Råå